

GELUK

*Tweeduizend-twintig was een bewogen jaar
Een jubileumfeest werd ons bruto ontnomen
Na het roeien mocht je niet meer samenkomen
En dreef Corona een aantal roeiers uit elkaar.*

*Je kon niet meer met drie of vier in dezelfde boot
Zo ontstond aan stabiele C-enen snel gebrek
Juist bij senioren zijn die C-tjes zeer in trek
En restte hen een zeer beperkte vloot.*

*Omdat zij aan de Mazzel veel plezier beleven
Heeft het bestuur na wijs beraad besloten
Tot aanschaf van een drietal boten
Waarvan uw dichter er één een naam mag geven.*

*De naam refereert aan de godin van het geluk
Een waternimf, die ons voor tegenspoed zal behoeden
Ze beschermt ook het water, zoals u kunt bevroeden
Zelfs bij tegenslag houdt zij voet bij stuk.*

*Zij was de dochter van zeegod Oceanus en
Tethys, godin der zee en ondergrondse rivieren,
Haar laten wij nu zegevieren
En verbinden aan deze nieuwe C1 haar naam:
TYCHE, godin van het geluk.*

Bob Faber, 3 januari 2021 Ter ere van het dopen van een C1 bij de Asser Roeiclub