

Onbeschrijflijk trots op onze stoere Krista

Krista Hoekstra werd op 26 februari 1985 hier vlakbij de roeiclub in Marsdijk geboren. Krista was getrouwd met Mark en samen hadden ze een dochter Mare geboren in augustus 2018. Ze overleed begin dit jaar op 6 januari 2019, 33 jaar jong.

Krista werd in 1997 lid van de Asser Roeiclub. Samen met roeimaatje Hilde Spits heeft ze heel wat kilometers op het kanaal gevaren. Onder coachbegeleiding van Edith Stark leerde ze technische goed roeien. Uiteraard deed ze actief mee aan de jeugdcompetities. Haar enthousiasme viel op en door haar postuur (Krista had de perfecte stuur lengte en -gewicht) werd ze al snel gevraagd om de wedstrijd ploegen te sturen. Iets dat ze met overtuiging en met heel veel plezier deed. Krista was nauwkeurig en liet, als het op sturen aankwam, niks aan het toeval over en dus werden wedstrijden dan ook altijd tot in de puntjes voorbereid met tijdschema's en het doorgronden van kaartjes van de wedstrijd baan.

Krista had ook altijd tijd voor een praatje en was geïnteresseerd in anderen. Ze bracht in haar jeugd jaren veel tijd hier op de ARC door, naast het roeien zat ze onder andere in het jeugdbestuur en heeft ook vele nieuwe leden leren roeien tijdens de skifflessen. Het jeugdbestuur kende in die tijd een zeer actief bestaan met onder andere Krista en Hilde Spits en later met onder meer Anne Spits en Joost en Emma Kuiper. Bonte Paasnachten met muziekoptredens, Halloween dropping, Sinterklaasfeest en de Jeugdnieuwjaarsreceptie zijn in die periode ontstaan. Deze olijke jeugdgroep, waar Krista actief deel van uitmaakte, mocht in 2004 een boot dopen, de "Z'duki". De naam is geïnspireerd door het gele bord met schuine Z tegenover het vlot (aanduiding Z van plaats duiker met jeugdige verbastering wordt dat *duki*).

Krista was een nuchtere meid, kenmerkend voor een Noordeling. Niet moeilijk doen en aanpakken waren kenmerkend voor haar. Krista wist wat ze wilde en liet dan ook niet gemakkelijk over zich lopen. Ze mocht graag de discussie met je aangaan, behalve in de boot. Met Krista aan het roer waren de stuurcommando's helder en duidelijk. Dat gaf je als ploeg altijd vertrouwen als je aan het inhalen was of als je in volle vaart op een lage brug afstormde. "Ogen in de boot, rug recht en ik wil meer power op de benen voelen", riep ze dan!

Toen ze ging studeren werd ze lid bij Gyas in Groningen. Met haar roeiploeg 'Femmetastic' roeide ze vele wedstrijden op de Nederlandse wateren. Een aantal keren was deze Gyas ploeg hier op de ARC te gast voor een trainingsweekend en ook namen ze, op initiatief van Krista, deel aan onze onderlinge wedstrijden in september waar in die tijd ook andere studentenploegen van Gyas en Aegir streden voor een ARC blik.

Voor haar vervolgstudie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam verhuisde ze naar het Westen van het land waar ze vanaf die periode is blijven wonen en werken. Roeien bleef haar sportpassie en haar nieuwe roeiclub werd De Laak in Den Haag. Naast het roeien en sturen zat ze de laatste jaren als penningmeester in het bestuur van De Laak. Regelmatig kwamen wij, als ARC-ers, Krista tegen op wedstrijden op en rond het water met haar Laakmannen. Een zeer snelle veteranen 8, die vaak bovenin meestreed om de prijzen.

Krista bleef altijd contact houden met de ARC. Op bezoek bij haar ouders kwam ze soms even snel langs voor een kop koffie en een praatje hier in de kantine. Ook werd ze nog met enige regelmaat gevraagd door een wedstrijd ploeg van de ARC om hun veilig en snel tijdens Head of Heineken over de Amstel naar de finish te schreeuwen. Als we op de ARC geen stuur konden vinden, was Krista vaak de eerste die gebeld werd.

De 11-stedenroeimarathon zal voor altijd onlosmakelijk met Krista verbonden blijven. Eerst als stuur in het veteranenveld, daarna in het open wedstrijd veld en tenslotte in het mixedveld. Wat jaren, maar dan ook jaaraan, geleden begon als een gezellig ploeguitje in het veteranenveld met pannenkoeken en een stabiele maar ontevreden plek in het eindklassement rond de 12-15^e plek, werd door het energieke fanatisme van non-rowing-coach Liesbeth al snel een strijd om de bovenste plaatsen. Met minder werd geen genoeg meer genomen. Iets dat Krista erg aansprak. Na afloop van elke 11-stedentocht werd er stevig geëvalueerd en kwam Krista vanuit stuurperspectief met ideeën hoe het volgend jaar nog sneller en harder kon. Waar konden we als ploeg tijdwinst boeken. Krista hielp, als ervaren stuur, voorafgaande en tijdens de tocht vaak de andere stuurtjes over de moeilijke momenten heen en door haar ervaring kwam elke nieuwe stuur zeer goed voorbereid aan de start. Dichte mist of harde stormwind, we hebben het allemaal meegemaakt maar het maakte Krista niet uit. Ze was een stabiele vertrouwde factor in de boot.

Met 5 overwinningen op rij in de jaren 2010 t/m 2014, meer dan 1000 km foutloos varen en een baanrecord dat nog steeds in het bezit is van de ARC zijn dit resultaten waar Krista als belangrijke spil in dit team enorm trots op was. Onderdeel uitmaken van een ploeg dat super goed voorbereid was, dat de wil had om het maximale uit de ploeg te halen, dat keihard roeide, we dat samen met elkaar deden en dat het ook nog eens super gezellig was zullen we nooit vergeten. Het waren met Krista prachtige 11-stedentochten met een stoer team!

Krista mocht in 2011 de nieuwe C2* dopen en gaf deze boot de naam: de Stoer! (met uitroep teken!). In 2017 moesten we als team, door omstandigheden, op het laatste 11-stedentochttraject snel improviseren. Krista bedacht zich geen moment, handelde direct trok stuurkleding uit en roeikleding aan en roeide samen met Jan Gerbrand het laatste traject naar de finish in Leeuwarden. Op dat moment kon niemand weten dat dit ook haar laatste finish met ons zou zijn.

Vol trots vertelde Krista begin 2018 dat ze zwanger was. Een nieuwe 11-stedentocht zat er vanwege een geplande vakantie reis en haar zwangerschap hierdoor helaas niet in. Tijdens haar zwangerschap werd bij haar borstkanker geconstateerd. Met een positieve houding en een enorm vechtlust doorstond ze alle chemo's. In augustus werd dochter Mare geboren. Daarna werd snel duidelijk dat ze niet meer beter kon worden. In die laatste periode slaagde ze er gelukkig in om met Mare en Mark nog allerlei uitstapjes te maken. Ze overleed op 6 januari van dit jaar, de dag van onze ARC nieuwjaarsreceptie.

“Als je aan me denkt, ben ik altijd bij je” stond er op haar rouwkaart. Laten we die gedachte meenemen als we gaan roeien in 'Krista's' boot, de Stoer!

Wij zijn onbeschrijflijk trots op onze stoere Krista!